



LEVENS- BELANGRIJKE VRAGEN

JOHN BLANCHARD





Zakbijbelbond Nederland
Postbus 77
6866 ZH Heelsum
Nederland

Oorspronkelijke titel: *Ultimate Questions*
© Evangelical Press, England 1987

Nederlandse uitgave
© Zakbijbelbond Nederland, 1996

Vertaling: Zakbijbelbond Nederland, Heelsum

EP BOOKS
Faverdale North,
Darlington, DL3 OPH, England

www.epbooks.org
e-mail: sales@epbooks.org

EP books are distributed in the USA by:
JPL Fulfillment
3741 Linden Avenue Southeast, Grand Rapids, MI 49548

sales@jplfulfillment.com
Tel: 877.683.6935

© Evangelical Press 1987. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form, or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers.

First published 1991
This edition 2013

British Library Cataloguing in Publication Data available
ISBN: 978-0-85234-3821

Alle Bijbelcitaten zijn uit Het Boek, Living Bibles International, 1988, overgenomen.





VRAGEN WAAR HET OM DRAAIT

Het leven zit vol met vragen. Sommige zijn onbetekenend, andere ernstiger - en sommige zijn enorm belangrijk.

Zelfs terwijl je deze woorden leest kun je vragen hebben over je gezondheid, je financiële situatie, je werk, je familie of over je toekomst.

Maar de belangrijkste vragen gaan over God en je relatie met Hem. Er is niets in het leven belangrijker dan dit. Een goede gezondheid, financiële zekerheid, vast werk, een gelukkig gezin en een hoopvolle toekomst zijn allemaal dingen die iedereen wenst. Toch zijn zelfs deze zaken van tijdelijke aard en op den duur onbelangrijk, tenzij je een levende relatie met God hebt, een band die zuiver en zeker is en.... voor eeuwig duurt.

Op de volgende bladzijden zul je ontdekken waarom zo'n relatie zo dringend noodzakelijk is - en hoe die mogelijk is. De vragen die volgen, zijn de meest serieuze en belangrijkste die iemand kan stellen. De antwoorden hierop moet iedereen kennen.

Lees deze bladzijden alsjeblieft heel grondig en nauwkeurig - en indien nodig, meer dan één keer. Je kunt het je niet veroorloven de boodschap te missen.





BESTAAT GOD?

Dit is een fundamentele vraag. Als God niet bestaat dan is het doelloos om naar Hem te zoeken. *Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat.*¹ Hoewel het onmogelijk is het bestaan van God wetenschappelijk te 'bewijzen', is het toch overduidelijk dat hij bestaat.

Neem nu het bestaan van het heelal. Als je het toeschrijft aan een "ongeluk", roept dat vele vragen op - en beantwoordt er geen enkele. Hetzelfde geldt voor de "big-bang" theorie. Waar kwamen bijvoorbeeld de grondstoffen vandaan? Zelfs een "big-bang" kan niet iets uit niets maken! De evolutietheorie is wijd verspreid, maar net zo zwak; hoe kan "niets" zich ontwikkelen tot "iets", laat staan tot de verbazingwekkend ingewikkelde levensvormen die op de aarde bestaan?

Alle andere theorieën zijn al even zwak. Het enige bevredigende antwoord is dit: *In het begin heeft God de hemelen en de aarde gemaakt.* Onze wereld is geen willekeurig gevolg van een gigantische toevalligheid met stoffen "die er altijd al waren". Integendeel, *wij weten dat het heelal door een woord van God gemaakt is; dat het zichtbare uit het onzichtbare is voortgekomen.* De schepping had een begin, en het was God, die het liet ontstaan. *Want God sprak en toen was het er. Op Zijn gebod stond alles er.*





Dit wordt versterkt door de verbazingwekkende orde en regelmaat die je overal opmerkt, en door de universele wetten die alles in stand houden, van de onmetelijkheid van het heelal tot aan de microscopische kleine organismen. Maar orde en regelmaat ontstaat niet zonder ontwerper en er zijn geen wetten zonder een wetgever - en God is beide! *De God die de hele wereld heeft gemaakt, is de Here van hemel en aarde.*

Maar het duidelijkste bewijs van de schepping is de mens zelf. In tegenstelling tot de dieren, heeft de mens iets wat we “persoonlijkheid” noemen; hij kan verstandelijke keuzes maken, heeft een geweten en kan onderscheiden tussen goed en kwaad. Hij is in staat lief te hebben en medelijden te tonen. Maar boven alles heeft hij een verlangen om te aanbidden. Hoe komt hij aan al deze eigenschappen? Geen evolutie, of een lawine van toevalligheden had dit tot stand kunnen brengen. Het duidelijkste antwoord is dit: *Toen vormde de Here God het lichaam van de mens uit stof van de aarde en blies hem de levensadem in. Zo werd de mens een levend wezen.* De mens is geen ongelukje; hij is op wondere wijze gemaakt door de Schepper van het heelal.



1. Alle schuingedrukte woorden (behalve de boektitels) zijn gedeelten uit de Bijbel zoals op bladzijde 32 staat aangegeven.

