



ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

JOHN BLANCHARD





E. P.

Faverdale North Industrial Estate, Darlington, Co. Durham, DL3 0PH,
England

ISBN 13-9780852343715

E. P.

Πρώτη Έκδοσις στην Ελληνική 1994

Οι φωτογραφίες αντιγράφηκαν με την άδεια των παρακάτω
φωτογράφων και αντιπροσώπων:

John Blanchard (Σελίδες 8, 13, 18, 19, 21, 23-25, 27, 29, 30).

Malcolm Boulton (Σελίς 3).

J.Allen Cash Photo Library (Εξώφυλλον, Σελίδες 4, 6, 9, 22).

Bob Obbard (Σελίδες 10, 11, 14, 16, 20).

Pictorial Press (Σελίς 12).

Rex Feutures Ltd. (Σελίς 26).

Science Photo Library (Σελίς 5).

Syndication International (Σελίς 15).

Clifford Tanner (Σελίδες 7, 17, 28).

Εκτύπωσις στην Singapore, by SNP Security Printing Pte Ltd





Η Ζωή είναι γεμάτη ερωτήσεις. Μερικές είναι ασήμαντες άλλες λίγο ποιο σοβαρές και άλλες αφάνταστα σπουδαίες.

Ακόμη όπως διαβάζεις αυτά τα λόγια ίσως έχεις και συ ερωτήσεις για την υγεία σου, για την οικονομική σου κατάσταση, για την δουλειά σου, για την οικογένειά σου ή για το μέλλον σου.

Υπεράνω όλων, οι βασικές ερωτήσεις είναι περί του Θεού και τις σχέσεις σου με Αυτόν. Τίποτε στην ζωή δεν είναι ποιο σπουδαίο από αυτά. Καλή υγεία, οικονομική σταθερότητα, ασφαλή εργασία, ευτυχισμένη οικογένεια, και μέλλον γεμάτο ελπίδες είναι αυτά που οι άνθρωποι ζητούν. Όλα αυτά όμως είναι προσωρινά και καταντούν μικρής αξίας εκτός αν έχεις ζωντανή σχέση με τον Θεό, καθαρή και βεβαία -και που θα διαρκέσει για πάντα.

Στις ακόλουθες σελίδες θα ανακαλύψεις γιατί μια τέτοια σχέση είναι τόσο πολύ αναγκαία - και πως είναι δυνατόν να την αποκτήσουμε.

Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι σοβαρότατες και οι ποιο σπουδαίες που κάποιος μπορεί να ρωτήσει. Οι απαντήσεις είναι αυτές που όλοι μας τις έχουμε ανάγκη. Σε παρακαλώ διάβασε όλες αυτές τις σελίδες προσεκτικά- και αν είναι ανάγκη περισσότερο από μια φορά.

Δεν σου συμφέρει να χάσεις το μήνυμα που περιέχουν.





Υπάρχει κανείς εκεί;

Αυτή είναι η βασικότατη ερώτησι. Εάν ο Θεός δεν υπάρχει, είναι άσκοπη η προσπάθειά μας να τον ψάχνουμε. *«Καθένας που έρχεται προς Αυτόν πρέπει να πιστεύει ότι Αυτός υπάρχει»*.(1). Αν και είναι αδύνατον να αποδείξουμε τον Θεόν με μαθηματικούς όρους, οι αποδείξεις είναι πολύ πειστικές.

Ως παράδειγμα ας πάρουμε το σύμπαν. Αν το πούμε αποτέλεσμα τυχαίο, μας φέρνει σε πολλά ερωτηματικά και δεν απαντά κανένα. Το ίδιο ισχύει και για την θεωρία της Μεγάλης Έκρηξις. Ως παράδειγμα, από πού ήλθαν οι πρώτες ύλες; Ούτε μία Μεγάλη Έκρηξις δεν μπορεί να κάνει κάτι από το τίποτε. Η ιδέα της Εξέλιξης είναι πολύ διεδομένη αλλά εξ ίσου πολύ αδύνατη. Πως το «τίποτε» μπορεί να εξελιχθεί σε «κάτι», πόσο μάλλον σε πολύπλοκες και θαυμαστές μορφές ζωής; (2).

Όλες οι θεωρίες είναι εξ ίσου εύθραυστες. Η μόνη ικανοποιητική εξήγησι είναι αυτή: *«Εν αρχή ο Θεός εποίησε τον ουρανόν και την γη»*. Ο κόσμος μας δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα επιτυχίας που εμπλέκει στοιχεία που ήσαν «πάντοτε» εκεί. Απεναντίας, *«το σύμπαν σχηματίσθηκε με τη διαταγή του Θεού, ούτως ώστε τα βλεπόμενα δεν έγιναν εκ φαινομένων»*. Η δημιουργία έχει αρχή και ήταν ο Θεός που την έφερε στην ύπαρξη. *«Ο Θεός είπε και έγινε, εδιάταξε και εσταθεροποιήθη»*.





Αυτό φανερώνεται πιο καθαρά από την θαυμάσια τάξη και το σχεδιασμό της δημιουργίας που φαίνεται παντού, τους νόμους του σύμπαντος που κρατούν τα πάντα μαζί, από το άπειρο μακρινό διάστημα έως τους μικροσκοπικούς οργανισμούς. Αλλά ένα σχέδιασμα απαιτεί έναν σχεδιαστή και οι νόμοι έναν νομοθέτη-και ο Θεός είναι και τα δύο. *«Ο Θεός όστις έκαμε τον κόσμο και πάντα τα εν αυτώ, ούτος Κύριος ων του ουρανού και της γης».*

Αλλά η πιο δυνατή «απόδειξις δημιουργίας» είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Αντιθέτως από τα ζώα, ο άνθρωπος έχει κάτι που το ονομάζομε «προσωπικότητα», κάμνει λογικές αποφάσεις, έχει συνείδησι, έχει την ικανότητα να ξεχωρίσει μεταξύ του σωστού και του λανθασμένου. Έχει ικανότητα να αγαπά και να σπλαχνίζεται. Υπεράνω όλων έχει το ένστικτο να λατρεύει. Από πού πήρε αυτές τις ικανότητες; Ούτε η εξέλιξις, ούτε μία πληθώρα τυχαίων περιπτώσεων μπορούσε να τα παραγάγει. Η καθαρότατη απάντησι είναι αυτή: *«Και έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης, και ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν».* Ο άνθρωπος δεν είναι κάτι το τυχαίο. *«Διότι φοβερώς και θαυμασίως επλάσθην»*, από τον Δημιουργό του σύμπαντος.



1. Όλες οι λέξεις με κυρτά γράμματα (εκτός από τίτλον βιβλίου) είναι Γραφικά εδάφια -ιδέ σελίδα 32.

2. Αυτό είναι σπουδαίο και πολύπλοκο θέμα, αδύνατον να συζητηθεί εδώ. Εάν η εξέλιξις είναι γνήσιο πρόβλημα για σένα, διάβασε «From Nothing to Nature», υπό του καθηγητού E.H. Andrews (E.P.).

